

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 17 november 2024
Thema: “Van wien bin jie d'r eên..?”**

Aan de dienst werken mee:

Voorganger: de heer Frans van der Heijde uit Zoutelande

Ouderling van dienst: Cor Ganzeman

Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Lied: Bijengeroepen... “ (melodie Lied 675)

Bijengeroepen uit onze huizen
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen
Roepen uit donker, roepen om leven
Roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen,
Hij schenkt het leven,
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
 allen **die hemel en aarde gemaakt heeft**
 vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 allen **en niet laat varen het werk van zijn handen**

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed

Glorialied : “Dit is de dag.....” (Melodie Lied 868)

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
Heeft Hij ons licht aangeheven.

Zend dan Uw Geest als een vuur, als een stem in ons leven
Dat wij van harte elkaar toch verstaan, liefde geven
En zo voortaan, eren zijn heilige naam
Hij, die ons trouw is gebleven

Leefregel

Aandacht voor de kinderen en lied

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Richteren 13: 1 t/m 7

Korte weergave van de volgende verzen.

Lezing: vervolg Richteren 13: 17 t/m 24

Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Verkondiging: " Van wien bin jie d'r eên....? "

Orgelspel

Lied –"Leven uit de bron" (melodie Lied 467 L.v.d.K.)

Het is niet waar dat de woestijn of droogte hier ons doel moet zijn
Wij zijn geroepen tot de bloei, oase-gronden, nieuwe groei
Refrein: **O Heer in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron**

Wij reizen samen langs het pad van ja en nee, door land en stad
En waar de weg weerbarstig is, maakt samengaan het gaan gewis
Refrein:

En wie er valt of niets meer waagt, wie kwetsbaar is en wonden draagt
die krijgt de beker aangereikt, vol water waaruit leven blijkt.
Refrein:

Zo trekken wij door de woestijn met U die de fontein wil zijn.

Van lied tot licht en levensmoed, van heelheid en van overvloed
Refrein:

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied (staande) – Lied 793: 1 en 2

Zegenbede beantwoord met het zingen van “Lied 429 van L.v.d.K.”

Hae vrolijk verder op Gods wehen
Neem z'n geboden steeds in acht.
Uteind'lijk oordt het je tot zehen
As je d'r biddend mè op wacht.
As je gelovig op God ziet
Dan weet je le verlaet je nie

De collectezakken staan bij de uitgang

Zondagsbrief 17 november 2024

* Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.

* De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw C.J. Koets-van Leerzem.

* **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. Gert Kwakkel. Op deze **Eeuwigheidszondag** is er medewerking van de **cantorij**.

* **Toelichting collecte: Speelgoedbank Zeeland** Sinds 2012 zet de Speelgoedbank Zeeland zich in voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van gezinnen die het niet zo breed hebben en voor wie speelgoed een grote uitgave is. In 2016 is een winkel geopend waar iedereen welkom is. Van de opbrengst wordt nieuw speelgoed gekocht die in pakketten tweemaal per jaar uitgedeeld worden aan de gezinnen die het nodig hebben. Met de Kidsdag Walcheren 2024 zijn in de Sprong in Middelburg aan meer dan 300 kinderen uit gezinnen met weinig geld nieuw speelgoed, boekjes en knuffels uitgedeeld. Een dankbaar werk en vele blije en stralende gezichtjes! Zie voor meer informatie het kerkblad. Geef in de collecte of maak rechtstreeks over.

* **Op zondag 17 november 2024, 14.30 uur**, zal er weer een kerkdienst worden gehouden **voor mensen met en zonder een beperking**. De dienst wordt georganiseerd door de Commissie Bijzonder Kerkenwerk Walcheren. Locatie: Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Voorganger: Flip Beukenhorst Thema: Help Mij! Muziek: Phila Musica muzikanten onder leiding van Gerard Klaasse, Keyboard: Eddy van den Akker

* **Welkomstdienst in de Nieuwe Kerk in Middelburg – zondagavond 17 november 2024. Aanvangstijd 19.00 uur** Het thema is: Het goede leven.

Met medewerking van Ds. Evelyn Quaak, het Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede en het combo van de Nieuwe Kerkgemeente.

* **19 NOVEMBER: 'Als nieuw?' Het jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'**. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping. Met Paulus zullen we nadenken over 'als nieuwe mensen leven'... Waar ziet u dat, waar zou u dat graag willen zien en wat betekent dat voor onszelf? We lezen de Bijbeltekst Romeinen 12 en het lied: 'zoekend naar licht, hier in het duister' (lied 1005) **19.30 uur in de Odulphuskerk - Meliskerke**

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141.

* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Gert Kwakkel via predikant@pknbm.nl of tel.nr. 0118-785143; of met ouderling Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk.

De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon.

Collecte College van Kerkrentmeesters

Collecte Diaconie



Collecte College van kerkrentmeesters:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=peKrZRIFTI- iSZ3P26B_g&qsl_reqcnt=1

Collecte Diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xdwC-ldMRvSc_oZGipt0Cg&qsl_reqcnt=1